

# pbb nieuwsbrief

PINKSTER BIJBELSCHOOL BRAZILIË



© Stichting PBB 2025  
pinksterbijbelschool.nl



Foto: Gezin tijdens de zondagdienst in Nederland

1

## De Tranen van Rachel en de Vrede van Christus

Door Hendrik De Cock

2

## Verbondenheid in Christus

Door Nathan Flach

3

## Dezelfde Taal over het Koninkrijk

Door Renata Flach

4

## Eén Lichaam, Eén Geest

Door Giulia Lanaro



# DE TRANEN VAN RACHEL EN DE VREDE VAN CHRISTUS

Door Hendrik De Cock

Na de geboorte van Jezus vond er een grote tragedie plaats. Maar tegelijkertijd gebeurde er een indrukwekkend wonder: "Toen werd vervuld het woord, gesproken door de profeet Jeremia, toen hij zeide: Een stem is te Rama gehoord, geweest en veel geklaag: Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, omdat zij niet meer zijn" (Mat. 2:17-18). Het gaat over het conflict tussen Rachel en Lea, dat voor de eerste keer door Jeremia geciteerd werd als profetisch beeld van de Babylonische ballingschap en van Gods belofte van de terugkeer uit het land van de vijand: "Zo zegt de HERE: Hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter geweest: Rachel weent om haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is. Zo zegt de HERE: "Weerhoud uw stem van wenen, uw ogen van tranen; want er is loon voor uw arbeid, luidt het woord des HEREN, zij zullen terugkeren uit het land van de vijand" (Jer. 31:15-16). De uiteindelijke vervulling van Rachels tranen vond plaats tijdens de moord in Betlehem van de kinderen van de stam van Juda. Deze keer leed zij geen verdriet om haar kinderen, maar om die van Lea. Maar waarom zou Rachel huilen vanwege nakomelingen van haar grote rivaal, alsof het ging om haar eigen kinderen?

Wat God doet is voor eeuwig en Hij herhaalt wat voorbij gegaan is: "Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze. Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest; en God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is" (Pred. 3:14-15). Daarom heeft geschiedenis een profetische waarde.

Rachel heeft haar leven lang verdriet gele-

den: "Op bovenmenselijke wijze heb ik met mijn zuster geworsteld" (Gen. 30:8). Ook Lea heeft bitter geleden onder deze worsteling: "Maar zij zeide tot haar: Is het niet genoeg, dat gij mijn man genomen hebt" (Gen. 30:15<sup>a</sup>)? Tenslotte werd zelfs Jakob bij de ruzie betrokken, en werd vreselijk boos op zijn lievelingsvrouw: "Toen Rachel zag, dat zij Jakob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster, en zij zeide tot Jakob: Geef mij kinderen; zo niet, dan sterf ik. Toen ontbrandde Jakobs toorn tegen Rachel, en hij zeide: Neem ik de plaats van God in, die u de vrucht van de schoot ontzegd heeft" (Gen. 30:1-2)? Ruzie is als melk die overkookt. Zelfs geliefden, familieleden en geloofsgenoten mengen zich erin.

Rachels verdriet was een profetisch schaduwbeeld van de ballingschap en daarna van de kindermoord in Bethlehem. Haar jaloezie was ontstaan, omdat zij kinderloos was, terwijl God haar zuster – de niet-bemide vrouw van Jacob – zegende met zes zonen; de helft van Israëls stammen. Maar God gedacht Rachel (Gen. 30:22) en gaf haar twee zonen, Jozef en Benjamin. Ze stierf bij de geboorte van haar jongste zoon, die zij 'Ben-Oni' noemde: 'zoon van mijn lijden.' Maar Jacob voorzag een betere bestemming van zijn jongste zoon en veranderde de naam Ben-Oni in Benjamin: de 'zoon van mijn rechterhand'.

Jezus zei: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u" (Joh. 14:27). De wereld probeert vrede te bereiken door middel van politieke verdragen die onrecht wegdeneren. Maar de vrede van Jezus berust op recht en gerechtigheid: "Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid"

(Jes. 9:6). Zelfs in grote geschillen, is Gods vrede bereikbaar en komt tot stand door rechtvaardige beslissingen: "En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in een verblijf des vredes wonen, in veilige woningen, in oorden van ongestoorde rust, zelfs wanneer het hagelt, zodat het woud terneder stort en de stad in de diepte neerzinkt" (Jes. 32:17-19). Bovendien komt blijvende vreugde niet voort uit plezier of voorspoed, maar is het één van de eigenschappen van een rechtvaardig karakter: "Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten" (Hebr. 1:9). Rechtvaardigheid maakt het tolereren van onrecht onmogelijk; het haat ongerechtigheid. Rechtvaardige mensen vergieten geen tranen van zelfbeklag, wrok, nijd of jaloezie! Wel lijden zij verdriet vanwege onrecht gepleegd tegen onschuldigen, zoals Rachels tranen in Rama voor de kinderen in Bethlehem, alsof het ging om haar eigen kinderen.

Jeremia gaf een dubbele interpretatie van Rachels tranen. Zij is teruggekeerd uit Babylon, waar troost onbereikbaar was: "Daarom moet ik wenen, mijn oog, mijn oog vliet van water, want verre van mij is de trooster die mijn ziel verkwikken zou; mijn zonen zijn verbijsterd – zo machtig is de vijand" (Lament. 1:16). En door de komst van de Vrededorst werd de 'zoon van mijn lijden' tot 'zoon van mijn rechterhand' gemaakt. Waar het tien-stammenrijk is verdwenen, is Benjamin – de zoon van Rachel – de trouwe bondgenoot van Lea's zoon Juda gebleven.

"Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten" (Jak. 3:18).



# VERBONDENHEID IN CHRISTUS

Door Nathan Flach

Vandaag heb ik eindelijk de tijd genomen om voor onze nieuwsbrief te schrijven. Het lijkt al zo lang geleden dat we in Nederland waren en de gemeentes bezochten. Ik wil schrijven over wat er gebeurd is tijdens de tijd dat we in Europa waren. Het was een reis anders dan alle andere, omdat ons grootste verlangen was om onze broeders en zusters te ontmoeten. Elkaar op te bouwen en zelf opgebouwd te worden door elk gesprek en ontmoeting. Voor mijn familie was het belangrijk te beseffen dat onze gemeente hier in Brazilië zich heel veel identificeert met alle gemeentes die we bezochten. En ik bedoel niet alleen de liturgie of organisatie, maar de boodschap en de wens om te leven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Jezus herkennen in het leven van mensen zoals wij. Ontdekken dat we geen geïsoleerde groep zijn, maar dat er zoveel anderen zijn die hetzelfde denken en dezelfde wens hebben om samen te zijn om dezelfde reden.

Daarom ben ik dankbaar voor alle deuren die zich voor ons openden om ons te ontvangen en we voelden ons geëerd en geliefd door iedereen.

Ik maak me zorgen over de gemeentes in Nederland, België en Duitsland. Het zijn kleine groepen, maar niet onbeduidend. En binnen alle gemeentes die we bezoch-

ten, zijn er grotere en rijkere gemeentes. De grootste behoefte is de ondersteuning, en de hulp die zou kunnen komen van meer capabele groepen. Ik merk dat isolatie niemand goed doet. Het is belangrijk om de behoefte van de gemeente in het geheel te zien, niet alleen het eigen werk, en een geestelijke visie van het Koninkrijk van God te hebben. Een gemeente die meer leden en middelen heeft, zou kleinere gemeentes die hulp nodig hebben kunnen ondersteunen. Er zijn Voorgangers en leiders die helemaal alleen staan. Ik denk dat als we trots opzij zouden zetten, en enkele moeilijke punten zouden uitstellen om later op te lossen, we onze hand uit kunnen steken naar onze broeders die hulp nodig hebben, hetzij in woord, hetzij door werkers te sturen. Terwijl we in Nederland waren, reisden we enorme afstanden, zelfs als de groep klein was. En ik kan zeggen dat ik op alle plaatsen duidelijk mijn broeders en zusters in Christus Jezus heb herkend.

Onze zus Alie Hoefnagel heeft een bus voor ons geregeld, en samen met het bedrijf Van Sloten in Urk, enorm geholpen met het vervoer van onze familie. Dank ook aan de zuster voor de heerlijke week met ons gezin in het huisje in Almere. Aan de kerk in Urk die via Ester ons tijdens de hele reis heeft ontvangen. De kerk in Amsterdam, Gemeente Gods, die zo goed voor Henk zorgde, wat

ons liet zien hoe de ware gemeente zou moeten zijn.

We zijn dankbaar voor alle leiders en gemeentes die ons zo liefdevol ontvingen. Sommige gemeentes beloofden we tijdens de tour opnieuw te bezoeken, maar door tijd en de omstandigheden werd het onmogelijk. We houden van jullie allemaal en de Heer Jezus weet hoeveel jullie voor ons hebben gedaan.

Aan het einde van deze reis ben ik dankbaar en vol hoop. De ervaring om bij onze broeders en zusters in Christus te zijn, zelfs op afgelegen plekken, heeft ons laten zien dat de Gemeente een levend en verbonden lichaam is, dat ondanks de moeilijkheden in eenheid moet blijven wandelen. Mogen we blijven kijken voorbij onze eigen behoeften en de hand uitsteken naar degenen om ons heen, ongeacht hun grootte of middelen. De ware kracht van de gemeente ligt niet in haar muren of structuur, maar in haar vermogen om de liefde van Christus te leven en te verspreiden, in al haar vormen. Mogen de zaadjes van broederschap die tijdens onze reis zijn geplant vruchten afwerpen, en mogen we samen blijven bouwen aan het Koninkrijk van God met nederigheid, vrijgevigheid en liefde.



# DEZELFDE TAAL OVER HET KONINKRIJK

Door Renata Flach

Ik droomde al lange tijd van een reis naar Nederland! Ik was zo blij toen ik dit land bereikte en enkele van de toeristische plekken kon verkennen, zoals het Van Gogh Museum, Amsterdam en zelfs enkele kastelen in Duitsland. Wat een prachtige plaatsen! Het was een geweldige tijd samen met mijn familie... Kevin vertelde altijd over de avonturen die hij had met zijn ouders en broer en zus, van kerk naar kerk reizend, andere talen lerend en zich reddend om te communiceren. De waarheid is dat, ongeacht de taal, wanneer we werken voor Gods Koninkrijk, we allemaal dezelfde taal spreken! Dit was iets wat ik zelf heb ervaren, toen ik nu oog in oog stond met dit werk. In Brazilië blijft onze kerk standvastig. Ik ben zeer toegewijd aan de activiteiten die ik uitvoer en ik heb ontzag voor de Heer...

Dus toen ik hier kwam en de mensen leerde kennen die ons ondersteunen, was het zo ontroerend, want we delen dezelfde Geest voor het werk van de Heer. Dit omvat dezelfde uitdagingen, want de strijd voor de Waarheid en de Rechtvaardigheid die we verkondigen, brengt steeds minder mensen naar Christus. Helaas zijn degenen die Jezus werkelijk willen leren kennen en zich willen bekeren van hun zonden, weinigen! Om deze reden heb ik gezien hoe belangrijk het werk is dat mijn familie al die jaren heeft gedaan, want hoe klein ook het aantal mensen is die de liefde van Jezus willen kennen en hun leven aan Hem willen geven, voor hen zullen wij aanwezig zijn! Of het nu in Brazilië, Nederland, Duitsland of ergens anders is, voor hen zullen we dezelfde taal spreken: Jezus is onze redding! Ik wil mijn

familie en iedereen die aan dit werk deelneemt, bedanken voor de kans om samen met jullie te strijden voor het evangelie! Moge de Heer ons altijd moed en kracht geven om Zijn Woord te blijven verspreiden naar iedereen die redding nodig heeft! Ik laat een passage uit Romeinen 15:4-7 achter voor de broeders en zusters: "Alles wat vroeger geschreven is, is geschreven voor ons onderwijs, opdat we door het geduld en de bemoediging van de Schrift hoop mogen hebben. Moge de God van geduld en bemoediging jullie hetzelfde gevoel voor elkaar geven, zoals Christus Jezus dat deed, opdat jullie eendrachtig en met één stem God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, verheerlijken. Accepteer elkaar dan zoals Christus ons accepteerde, tot eer van God."





# EÉN LICHAAM, EÉN GEEST

Door **Giulia Lanaro**

---

Ik groeide op in Brazilië en zag van dichtbij het belangrijke werk dat mijn pastores en hun familie in Nederland deden. Het van dichtbij ervaren gaf me een beter inzicht in het belang en de verantwoordelijkheid van het verkondigen van het Evangelie aan alle volkeren en naties. Waar het ook is, het belangrijkste doel van de kerk moet zijn om het Woord van God te verkondigen, met Jezus als het centrum en de reden van alles wat wordt gedaan. Boven alle theologie of complexe debatten is het belangrijk dat de kerk in voortdurende zoektocht blijft naar de Eerste Liefde. Want wanneer de kerk haar ogen van het kruis afwendt, waar de verlossing is, zal de menselijke hoogmoed de overhand krijgen. Dit leidt tot verdeeld-

heid binnen het lichaam van Christus. En gaat tegen het hogepriesterlijke gebed van Jezus in waarin Hij bidt dat degenen die in Zijn naam geloven één zullen zijn, zoals de Vader één is met Christus. Ik maak deel uit van het werk dat in Brazilië wordt verricht, en het was een eyeopener om enkele kerken in Nederland van dichtbij te leren kennen. Het heeft me laten zien dat de gemeenschap van het volk van God werkelijk voortkomt uit eenheid in hetzelfde denken en hetzelfde gevoel, zoals de apostel Paulus in zijn brieven aanraadt. Wat een christen kenmerkt, zijn niet de beproevingen die hij doormaakt, of zijn daden en getuigenissen, maar in wie zijn trouw en hoop is. Ik ben dankbaar voor de gelegenheid om enkele

broeders en zusters te ontmoeten, gesprekken te voeren en van dichtbij te zien hoe transformerend het is om het Woord van God te verkondigen. Altijd gericht op het belangrijkste doel, dat Christus is! Ik bid dat we God blijven verheerlijken, dat we leven volgens het Evangelie van Jezus, onze dorst in Christus stillen en één zijn met Hem en met Zijn kerk! "Doe alles om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van vrede. Er is één lichaam en één Geest, zoals ook de hoop waarvoor u geroepen bent, één is; er is één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is." Efeziërs 4:3-6



## Colofon

### Redactie en lay-out Nieuwsbrief:

F. G. Santana  
Nieuwe Bosscheweg 22  
5017 JM Tilburg  
Tel.: +5511968409865  
[secretaris@pinksterbijbelschool.nl](mailto:secretaris@pinksterbijbelschool.nl)

### Voorzitter:

J. D. Hubers  
Korte Molenweg 7  
1842 EE Oterleek  
Tel.: 06-52378910  
[voorzitter@pinksterbijbelschool.nl](mailto:voorzitter@pinksterbijbelschool.nl)

### Secretaris:

C. Manuhutu  
Marsmangaarde 152  
7414 XG Deventer  
Tel.: 06-50678418

[secretaris@pinksterbijbelschool.nl](mailto:secretaris@pinksterbijbelschool.nl)

### Penningmeester:

D. Huis  
Gaaspstraat 15  
4132 XJ Vianen  
[penningmeester@pinksterbijbelschool.nl](mailto:penningmeester@pinksterbijbelschool.nl)

### Adres Nathanael, Corrie Flach en Henk de Cock:

Rua Raul Anderson 33, Jardim Armênia  
08780-750 Mogi das Cruzes SP Brazilië  
[fam.flach@pinksterbijbelschool.nl](mailto:fam.flach@pinksterbijbelschool.nl)  
[fam.decock@pinksterbijbelschool.nl](mailto:fam.decock@pinksterbijbelschool.nl)

### Stichting PBB

In Nederland vertegenwoordigd door de  
Stichting Pinkster Bijbelschool Brazilië te  
Deventer. De Stichting is ingeschreven bij de

K.V.K. te Zutphen onder nr. 41038031  
Het fiscaal nummer van de stichting: 8160.59.470  
Voor testamentaire beschikking (legaten)  
verzoeken wij u uw notaris te raadplegen

Het zendingswerk is afhankelijk van periodieke  
bijdragen en andere giften Daarvoor zijn - Ten  
name van de Stichting PBB - opengesteld:

ABN AMRO: IBAN nr: NL25 ABNA 0591 9339 77  
(BIC: ABNANL2A )

ING: IBAN nr. NL24 INGB 0001 4288 83 (BIC:  
INGBNL2A)

## Bon

Ja, ik wil ieder kwartaal De Nieuwsbrief Pinkster Bijbelschool Brazilië ontvangen.

Naam: Dhr./Mevr./Fam: .....

Adres: .....

Postcode en woonplaats: .....

Deze bon kunt u in een gefrankeerde enveloppe sturen naar:

Stichting PBB, p/a Uranusstraat 162 2402 AK Alphen aan den Rijn.

## De nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van het werk van  
de Pinkster Bijbelschool Brazilië, maar u ontvangt  
de nieuwsbrief nog niet, vult u dan nevenstaande  
bon in.

Ook kunt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen. Dit  
zou ons enorm helpen om de portokosten te re-  
duceren. Wanneer u dit wenst, kunt u dit kenbaar  
maken door een berichtje te sturen naar:

[secretaris@pinksterbijbelschool.nl](mailto:secretaris@pinksterbijbelschool.nl)

Meer nieuws vindt u op onze website:

[www.pinksterbijbelschool.nl](http://www.pinksterbijbelschool.nl)



**Pinkster  
Bijbelschool  
Brazilië**

Port Betaald  
Port Payé  
Pays-Bas



Indien onbestelbaar, retour zenden aan:

Stichting PBB, p/a Uranusstraat 162 2402 AK Alphen aan den Rijn.

Adreswijzigingen of aanmelden voor de email nieuwsbrief: [secretaris@pinksterbijbelschool.nl](mailto:secretaris@pinksterbijbelschool.nl)