

pbb nieuwsbrief

PINKSTER BIJBELSCHOOL BRAZILIË



© Stichting PBB 2022
pinksterbijbelschool.nl



Foto: Worship Team bestaande uit: Zangers: Nathan, Corrie, Kevin, Renata, Keyboard: Felipe, Gitaar: Camilla, Elektrische Gitaar: Patrick, Drums: Robert, Bas: Rodrigo

1 **Onuitsprekelijke verzuchtingen II/II**
Door Hendrik De Cock

2 **Interview met Samuel Quintão**
Door Nathan Flach

3 **De eenvoud en kracht van het evangelie**
Door Kevin Flach



ONUITSPREKELIJKE VERZUCHTINGEN (DEEL II/II)

Door Henk de Cock

We bezitten een heleboel informatie over Jezus. Maar als de mensen naar ons kijken, is het de vraag of ze Jezus in ons kunnen zien. Welnu, dat is waar de Heilige Geest voor pleit. Vanaf het moment dat de discipelen vervuld werden met de Heilige Geest, was het duidelijk aan ze te zien dat zij met Jezus gemeenschap hadden gehad: "Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkten hadden, dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich, en zij herkenden hen, dat zij met Jezus geweest waren" (Hand. 4:13). Ze waren aan Jezus gelijkvormig en hadden Zijn beeltenis overgenomen. Dat is nu juist het resultaat van de onuitsprekelijke verzuchting van de Heilige Geest in ons, zoals Jezus voorzegt had: "Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen" (Joh. 16:14-15).

Waarom is het zo belangrijk dat de Geest ons verandert naar het beeld van Christus? Omdat dit onze oorsprong is! God heeft de mens naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen. En Jezus heeft Zijn leven gegeven, niet alleen om onze tijdelijke moeilijkheden op te lossen, maar om te herstellen wat de Schepper vanaf het begin met ons bedoeld heeft. Door de zonde

is de heerlijkheid van Gods beeld in ons verloren gegaan, maar door de verlossing komt het weer te voorschijn. En wat het beeld van God inhoudelijk betekent is geen onbekende zaak. Daarvoor hoeven we alleen maar naar Jezus te kijken. Want Hij is de afstraling van de heerlijkheid en de afdruk van Gods Wezen (Hebr. 1:3); het beeld van de onzichtbare God (Kol. 1:15). Alleen in Hem en door Hem bereiken we onze bestemming: "In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde" (Efez. 1:3-6).

Onze uitverkiezing betekent niet dat we vrijgesteld worden van verdrukking, maar dat we gelijkvormig worden aan het beeld van Gods Zoon Jezus Christus. Het gaat om de kwaliteit van het geestelijk leven dat we bezitten. Want dat zal uiteindelijk doorslaggevend zijn voor de plaats waar we de eeuwigheid zullen doorbrengen.

Paulus sluit hoofdstuk 8 af met een geweldige belofte, die onze bezorgdheid over de stoffelijke dingen wegvaagt en onze ogen richt op de rijkdom van de 'zonen Gods', die medeergegamen van Jezus zijn: "Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen over-

gegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken" (Rom. 8:32)? Wat verstaan we onder 'alle dingen' die Hij ons schenkt? Betekent dat brood, kleren, voorspoed, gezondheid, status, pret, enz.? God heeft Zijn Zoon niet gespaard en aan ons overgegeven alleen voor tijdelijk genot en welzijn. Met de dingen die Hij ons in Jezus schenkt worden alle schatten bedoeld die in Hem verborgen zijn. Grotere rijkdom kan men zich niet voorstellen, want: "Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is" (Kol. 1:15-20).



INTERVIEW MET SAMUEL QUINTÃO

Door Nathan Flach

Vanuit de Pinksterbijbelschool Brazilië zijn in de loop der jaren veel studenten uitgezonden naar diverse plekken in dit grote land om nieuwe gemeentes te stichten. Eén van deze jonge mannen is Samuel, die

samen met zijn vrouw Aline, als voorganger is ingezegend in de gemeente in Serra. Nathan houdt een interview met hem en kan hem op deze manier aan u voorstellen. Een interview met een diepgaande

boodschap. Wat is het mooi om te zien wat de Heer aan het doen is door de PBB.

Nathan: We zijn benieuwd naar wie jij bent en hoe je bent opgegroeid.

Samuel: Mijn naam is Samuel en ik ben voorganger van de gemeente, Vila Nova de Colares, in Serra, in de staat Espírito Santo (dat ligt boven de staat Rio de Janeiro). Ik ben 29 jaar, getrouwd met Aline en vader van twee lieve kinderen.

Ik ben geboren in Dionísio een klein dorpje in de staat Minas Gerais, waar Henk de Cock een gemeente gesticht heeft In de jaren zeventig. Daar zijn mijn opa en oma bekeerd, en ook mijn vader en moeder. Dus Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Tot mijn vijfde jaar ben ik daar gebleven, later zijn we verhuisd naar Serra, een grote wijk in Vitoria. Ik heb mijn leven meer dan één keer aan de Heer toegewijd, maar ik heb me bewust bekeerd toen ik elf jaar was. Van

N: Je vertelde net over je jongere jaren, dat je bekeerd bent toen je elf jaar was. Hoe was het om jeugd te zijn in de gemeente en vertel eens wat het betekent het voor een jonge man om christen te zijn als je 17 of 18 jaar bent?

S: Het was voor mij een gekke tijd, niet omdat ik zoveel dingen verkeerd gedaan had; het probleem was meer dat ik zonder enige richting leefde. Eigenlijk miste ik een duidelijke verklaring wat het evangelie betreft; wat het Woord van God betreft. Er waren veel vragen zoals wat kunnen wij doen om Hem te gehoorzamen en wat houdt het in om Hem te dienen?

Samen met andere jeugdleden hadden wij een verlangen om Hem te kennen en om geestelijke dingen te proeven; het ging om geestelijke ervaringen. We hadden goede bedoelingen en waren oprecht. We gingen dus op zoek naar deze geestelijke ervaringen. We hadden wel veel vragen en wisten eigenlijk helemaal niets. Wat ontbrak was dat iemand ons de juiste richting aanwees. We zijn vanuit onszelf gaan zoeken op internet en gaan kijken bij andere gemeentes in onze omgeving. Achter elke nieuwe ontwikkeling gingen we aan; als een stel gekken ieder nieuw bericht zoeken. Iedere nieuwe beleving was voor ons enorm aantrekkelijk. Alles wat over God ging, zinnen als 'God spreekt, kom maar God doet nieuwe dingen'; alles was voor ons een nieuwe attractie. Voor ons was het een gevoel. We wilden meer leren kennen, wilden meer ervaren. Uiteindelijk opende deze houding een deur voor dwaalleer,

ketterij, en daar zijn wij ingetrapt! De theologie van die tijd hield zich bezig met geloofswaarheden, woorden die je uitsprak die zogenaamd geestelijke kracht hadden, we moesten over onze broeders 'profeteren'. We moesten gezegen claimen, anders had je geen geloof. Als men eventueel later niet genezen werd, lag het niet aan óns maar aan hun geloof. We zochten naar bovennatuurlijke ervaringen, als teken van geestelijkheid.

N: Hadden jullie dan geen Bijbelkennis hierover?

S: Nee, dat was er helemaal niet. Wat we geleerd hadden vroeger beschouwden we als antiek, niet nieuw en alleen maar voor het verleden. We wilden zo graag nieuwe dingen ervaren.

N: Dus jullie hadden geen Bijbelkennis, maar zochten naar geestelijke ervaringen, is dit mogelijk?

S: Nee! Later ontdekten we dat het een vals geestelijk leven was! Wat we wel hadden was een oprechte, eerlijke honger naar de dingen van God.

N: Laat mij een oprechte vraag stellen: hoe dicht zit dit bij occultisme?

S: Dit is occultisme! Een alternatieve weg voor een relatie met God. Alle wegen die bestaan die niet door het evangelie en door Christus gaan worden beschouwd als occultisme. En het was zeker geen rebellie of het willen dwarszitten; het werd door ons beschouwd als oprecht zoeken naar meer van de Heer. Het resultaat was dat de jeugd van onze gemeente heel sterke invloed had op de dingen die in onze gemeente gebeurden. Onze jeugd was namelijk verantwoordelijk voor al het

werk dat gedaan werd in onze kringen, bij evangelisatie, in de zangdienst en nog veel meer andere dingen. Mettertijd werden wij een kleine gemeente in onze gemeente waarbij wij de leiding hadden. We waren zo sterk en het groeide heel snel, zodat de ouderen en ook de leiding zich aan ons moesten onderwerpen. Er was geen andere optie. We waren zo krachtig dat we iedere dag een andere activiteit verzonden, en daar konden de ouderen niet tegenop. Het liep totaal uit de hand. Veel beweging maar zonder opvulling, zonder een bewust doel.

N: Vandaag ben jij voorganger! Als je nu terugdenkt aan de leer van jouw/onze gemeente, klopte het helemaal niet met alles wat jullie daar deden!

S: Het was oprecht, maar tegenwoordig hebben wij een duidelijke richting en dat ontbrak ons in die tijd. Ondanks alles wat er gebeurd is, is het resultaat wel dat veel van die jongelui die oprecht op zoek waren naar de Heer, vandaag in de bediening staan. Dit hebben we te danken aan mensen die in ons leven gekomen zijn en onze ogen geopend hebben voor de Waarheid die we niet kunnen ontkennen.

N: Nog even terug naar jullie houding tegenover de leiding. Ik ben daar geweest in de tijd dat het heel moeilijk was in de gemeente. De opstandigheid tegenover de leiding was enorm geëscaleerd. Vertel nog eens iets meer over deze tijd.

S: Het botste omdat het zo snel geëscaleerd was, het was een probleem geworden boven het normale. En dat begrepen we wel, maar we waren ijverig op zoek naar Bijbelse antwoorden op onze vragen en die kwamen maar niet! Een voorbeeld: als we fout zitten, leg ons uit waar we fout zit-



ten, Bijbels gezien. We namen geen genoeg met antwoorden als 'dit mag niet, dat kan niet, jullie zitten fout'. We wilden graag horen dat als we iets fout deden, waarom het fout was. Waarom legt niemand iets uit?

Uiteindelijk heeft dit alles wel bijgedragen aan de groei van de hele gemeente, want men moest de Bijbel onderzoeken om ons duidelijke antwoorden te geven. Eén oudste, met veel geduld, is met veel liefde in de Bijbel gaan zoeken naar antwoorden voor ons. Het was een zielige situatie: hij alleen tegen een grote groep jeugd. We zagen hem als saai, maar wel als een doorzettende leider. In alles wat we deden was hij degene die overal tegen was en alles probeerde tegen te houden. Met veel gebed en veel geduld is hij toch overwinnaar geworden. Achteraf gezien moeten wij de jeugd niet tegenhouden, maar een duidelijke richting geven. Henk de Cock heeft ooit een zin gezegd die ik niet vergeet: 'jeugd is een kracht zonder richting, geef ze een doel, geef ze een richting en dan gaan ze er voor'. Het waren ervaringen op ervaringen, zonder een innerlijke verandering. Het kan echter ook niet zo zijn dat je alleen maar intellectuele ervaringen hebt ontvangen en dat je emoties helemaal niet belangrijk zijn. Tegenwoordig hebben veel mensen alleen een intellectuele ervaring maar nog nooit een verandering in hun leven meegemaakt. Dus het is allebei belangrijk: intellectuele ervaringen die samengaan met emotionele ervaringen. Als het Evangelie je maar bereikt en verandert.

N: Ik heb een belangrijk deel van jouw roeping meegemaakt, ik herinner me nog dat we voor jouw huis een lang gesprek hadden, tot diep in de nacht, kun jij je dit nog herinneren? Een van de dingen die jij vertelde was dat jij op je werk de mogelijkheid kreeg om op een dag een woord te kunnen delen aan alle andere medewerkers van dat bedrijf. En dat jij je zo leeg voelde omdat je merkte dat je in werkelijkheid niets te delen had wat echt onderscheid maakte tussen

alle andere gedachten die ook tevoorschijn kwamen. En de vraag was of ik jou kon helpen om een ware boodschap te mogen brengen. Toen nodigde ik jou uit om naar onze bijbelschool te komen, zodat ik jou kon helpen met de ware kennis niet alleen maar van de Bijbel, maar van Jezus zelf, kun je je dat nog herinneren?

S: Ja, dat weet ik nog wel; ik herinner me dat gesprek nog heel goed. Niet dat ik al gelijk wist dat ik later voorganger zou worden, want toen was ik nog bezig met mijn opleiding voor dierenarts; ik hield veel van dieren. Tot de dag dat mijn hart onrustig werd en de gedachte door mij heen ging dat mijn gemeente wel iemand nodig had na het overlijden van onze voorganger. Ik dacht, misschien wil God mij wel gebruiken. Vanaf toen begon ik met bidden en vroeg ik of de Heer het aan mij duidelijk wilde maken. In die dagen kwam Henk de Cock in onze gemeente spreken en zijn thema was 'hedonisme'. Daar stond hij meer dan een uur; het enige wat hij in zijn handen had was de Bijbel die telkens openging met een enorme diepgang die ik nog nooit eerder had gezien. Het ging over hoe mensen bezig zijn met gevoelens en plezier in de gemeente. En dat er nog maar weinig interesse was in diepgang en kennis van onze Here God. Dat heeft mij diep geraakt, ik was zelfs verbaasd dat iemand zo kon preken en ook de harten van mensen kon raken. Ik kende Henk al heel lang en wist dat hij heel goed kon spreken, maar ik begon zijn preken pas te begrijpen toen ik me echt bekeerd had.

Ik besloot om verder te bidden en te zoeken naar wat de Heer voor mij weggelegd had. Een paar dagen later kwam jij naar Vitória, en voor mijn huis hebben we tot diep in de nacht een gesprek gehad over de mogelijkheid om de bijbelschool te volgen. Dat was een open deur die ik tot die dag niet had. De Heer zei duidelijk tegen mij: "nu heb je een open deur, maak hier gebruik van." Samen met de oudsten van de gemeente zijn de gesprekken verder gegaan en hebben we

tot het inzicht gekomen, dat ik het beste naar de bijbelschool zou gaan. Het voorstel was wel om, voordat ik ging, zou trouwen met mijn vriendin, nu mijn vrouw, Aline. Dat is ook zo gebeurd en binnen zeer korte tijd zijn wij getrouwd en hebben we ons voorbereid om af te reizen naar São Paulo. Het nog wel onzeker waarvoor de Heer ons wilde gaan gebruiken. Ik had totaal geen idee of ik voorganger zou worden. Ik heb het aan de Heer overgelaten en ben gewoon maar gaan studeren. Maar voor mijn besluit zijn Aline en ik eerst op een proefreis gegaan om een aantal lessen te volgen. En daar ontmoetten wij Conceição, de vrouw van Henk. Die op een eenvoudige manier les gaf over de Efeze-brief. Zo diep had ik nog nooit iemand zien gaan! Hoe kan iemand zo diep gaan in het woord, en het toch zo simpel overbrengen? Dat wilde ik ook! Na mijn eerste jaar op de bijbelschool wist ik nog niet of ik voorganger zou worden. Ik begon er wel voor te bidden en te vragen of God mij duidelijk wilde of dit iets voor mij zou zijn. Op een gegeven moment ging ik een keer alleen naar het leslokaal en al biddend klonken daar de woorden in mijn hart, die Jezus ook aan Petrus gesteld heeft. "Heb je mij lief, hoed mijn schapen" En deze woorden bleven in mijn hart.

Een van de belangrijkste onderdelen van de bijbelschool is dat wij naast jou als voorganger (en Corrie) mochten lopen en van dichtbij konden meemaken hoe jij de zaken van de gemeente oploste. De nabijheid van al onze leraren heeft ons net zoveel geleerd als de lessen zelf.

N: Samuel en Aline zijn ingezegend als voorgangers in de gemeente in Serra, Espírito Santo. Zij hebben twee kinderen. We zijn trots en dankbaar voor de ontwikkeling in hun persoonlijke levens ook voor de ontwikkeling in de gemeente. Bid voor hen, deze mensen hebben het zwaar te verduren als voorgangers in die omgeving. Maar hierover schrijf ik een ander keertje.



DE EENVOUD EN KRACHT VAN HET EVANGELIE

Door Kevin Flach

Een hartelijke groet aan iedereen! Mijn Vandaag worden we geconfronteerd met allerlei vormen van gedrag en we zijn vrij om te kiezen wat we maar willen. Maar ik ben huiverig voor theologie en theologen die allerlei vreemde leer verkondigen en verwerp theologische discussies die geen enkele verandering brengen in het leven van mensen.

Van de berg in een meer Ik heb een vergelijking bedacht om duidelijk te maken wat ik daarmee bedoel. Het voeden met de waarheid is als een waterval die van een hoge berg afkomt en een groot meer vormt waar een heleboel mensen van drinken en leven. Maar als er een kadaver in valt, zal dat water besmet worden en de mensen die er van blijven drinken zullen infectie oplopen en er door sterven.

Staat u achter sprekers of schrijvers wiens persoonlijke leven u niet kent? Hoe weet u dan of het gaat om bronnen die wel of niet verontreinigd zijn? Heeft u daar wel eens over nagedacht?

Uit welke bron?

Het onderwijs en de methoden van bekende sprekers trekken grote aandacht. Ze hebben inderdaad een heleboel interessante dingen te zeggen. Maar als je er bij nadenkt, is het aannemen van onderwijs, zonder te weten uit welke bron het voortkomt, een weg waarvan het einde de dood is. Het is zeker dat velen, die op zoek zijn naar meer kennis, goede voornemens hebben. Ze verlangen naar iets om aan anderen door te kunnen geven. Maar de enige ware bron van levend water komt voort uit Jezus en de boodschap die Hij ons gebracht heeft.

'Gaat heen en predikt het Evangelie' betekent niet 'gaat heen en redt mensen'. Dit subtiele verschil is de oorzaak dat veel sprekers de kracht en de eenvoud van het Bijbelse evangelie naast zich neergelegd

hebben. Ze verlangen naar iets met meer diepgang. Daarom gebruiken ze methoden en technieken van beroemde theologen, in de hoop dat ze daarmee mensen zalig kunnen maken. Maar onze opdracht is niet om mensen te redden, maar om ze het evangelie te verkondigen. Wie er in gelooft ontvangt het eeuwige leven; wie niet, gaat verloren.

Vanwege het verlangen om zo veel mogelijk navolgers te krijgen, past men het 'gaat heen en redt mensen' toe. Daarbij wordt de afhankelijkheid van God – die bij iedere spreker voorop moet staan – vervangen door het steunen op kracht, bekwaamheden en technieken die mensen zelf ontwikkeld hebben. Op deze manier gaat het geloof in de kracht van het onvergankelijke zaad van het evangelie verloren. Een zeer gevaarlijk iets! Want hierdoor wordt de stem van de Heilige Geest, die in ons woont en ons bekwaamt, tot zwijgen gebracht. In plaats daarvan luisteren we naar gedachten van anderen, die niet verder gaan dan leer van mensen, luidruchtig gedoe en vreemde interpretaties: "Brood des bedrogs is zoet voor een mens, maar daarna is zijn mond vol kiezel" (Spreuken 20:17). Voor men het ontdekt, spreekt de Heer niet meer tot hun hart, want ze zijn verblind door allerlei systemen, door de boeken die ze kopen en door live programma's. Zo wordt er bovendien gezorgd dat de mensen, die de stem van de

Heer tot zwijgen brengen, er ook nog wat centen aan verdienen.

Gods openbaringen staan niet te koop

Drink nooit uit een onbekende bron. Voed je niet met een evangelie waar je de oorsprong niet van kent. Laat God tot je hart spreken en je leiden. Vertrouw in de kracht van het evangelie dat, op eenvoudige wijze, in de Bijbel onderwezen wordt. Niets meer dan dat! Het is duidelijk dat het gevaarlijk is om onderwijs te verwerpen. Maar hou er rekening mee dat er overal valse profeten zijn. Houd je vast aan de Bijbel en vraag de Heilige Geest om in je hart te wonen. Hij zal Zich aan je openbaren, zonder dat je afhankelijk wordt van de redetwisters.

Bij het aannemen van een prediking, zelfs van een bekende spreker, is het essentieel dat men zijn leven kent. Jezus heeft gezegd dat men een boom kent aan zijn vruchten. Het is dan ook niet alleen belangrijk wat er gezegd wordt, maar door wie het wordt gezegd. Paulus schrijft aan Timoteüs: "Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd" (2 Tim. 3:14). Vleeselijke mensen produceren alleen vleeselijke dingen. Want: "Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest" (Joh. 3:6). •

J E Z U S
HET KOSTBAARSTE GESCHENK
UIT DE HEMEL NAAR DE AARDE GEKOMEN
VOOR U EN MIJ

DE ZENDELINGEN EN HET BESTUUR VAN DE PBB
WENSEN U EEN MOOI KERSTFEEST TOE.
DAT GODS LIEFDE EN KRACHT U MOGEN LEIDEN,
DAG AAN DAG!

OOK IN 2023 ZIEN WE UIT NAAR EEN FIJNE SAMENWERKING!

www.pinksterbijbelschool.nl

Colofon

Redactie en lay-out Nieuwsbrief:

F. G. Santana
Rua Ten Galdino Pinheiro Franco, 264
08740-040 Mogi das Cruzes - SP
Brazilië
Tel.: +5511968409865
redactie@pinksterbijbelschool.nl

Voorzitter:

J. D. Hubers, Binnenkruier 33
1841 EN Stompvoren
Tel.: 06-52378910
voorzitter@pinksterbijbelschool.nl

Secretaris:

C. Manuhutu, Marsmangaarde 152
7414 XG Deventer
Tel.: 06-50678418
secretaris@pinksterbijbelschool.nl

Penningmeester:

D. Huis
Gaaspstraat 15
4132 XJ Vianen
penningmeester@pinksterbijbelschool.nl

Adres Nathanael, Corrie Flach en Henk de Cock:

Rua Raul Anderson 33, Jardim Armênia
08780-750 Mogi das Cruzes SP Brazilië
fam.flach@pinksterbijbelschool.nl
fam.decock@pinksterbijbelschool.nl

Stichting PBB

In Nederland vertegenwoordigd door de
Stichting Pinkster Bijbelschool Brazilië te
Deventer. De Stichting is ingeschreven bij de
K.V.K. te Zutphen onder nr. 41038031

Het fiscaal nummer van de stichting: 8160.59.470
Voor testamentaire beschikking (legaten)
verzoeken wij u uw notaris te raadplegen

Het zendingswerk is afhankelijk van periodieke
bijdragen en andere giften Daarvoor zijn - Ten
naam van de Stichting PBB - opengesteld:

ABN AMRO: IBAN nr: NL25 ABNA 0591 9339 77
(BIC: ABNANL2A)
ING: IBAN nr. NL24 INGB 0001 4288 83 (BIC:
INGBNL2A)

Bon

Ja, ik wil ieder kwartaal de Nieuwsbrief Pinkster Bijbelschool Brazilië ontvangen.

Naam: Dhr./Mevr./Fam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Deze bon kunt u in een gefrankeerde enveloppe sturen naar:
Stichting PBB, p/a Tollenslaan 149, 2741 XZ Waddinxveen.

De nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van het werk van
de Pinkster Bijbelschool Brazilië, maar u ontvangt
de nieuwsbrief nog niet, vult u dan nevenstaande
bon in.

Ook kunt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen. Dit
zou ons enorm helpen om de portokosten te re-
duceren. Wanneer u dit wenst, kunt u dit kenbaar
maken door een berichtje te sturen naar:
redactie@pinksterbijbelschool.nl

Meer nieuws vindt u op onze website:
www.pinksterbijbelschool.nl



**Pinkster
Bijbelschool
Brazilië**

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



Indien onbestelbaar, ook bij adreswijziging, dan retour zenden aan:

Stichting PBB, p/a Tollenslaan 149, 2741 XZ Waddinxveen.

Adreswijzigingen: bovenstaand adres of adresadministratie@pinksterbijbelschool.nl